



BEIAARDCENTRUM NEDERLAND

## Beiaardnieuws

Nieuwsbrief van Beiaardcentrum Nederland  
Nummer 12 - Oktober 2013

'Hé, kijk, de intocht van Sinterklaas. Ga eens gauw de toren op! En spelen!' Dat was typisch Jacques Maassen. Er gebeurde iets en meteen reageerde hij. Overal zag hij mogelijkheden en kansen. Na een uur waren we weer terug op de beiaardschool. "Daar wordt aan de deur geklopt", dat was jij zeker? Altijd direct, zonder blad voor de mond. De Nederlanders konden er beter tegen dan sommige buitenlandse studenten. Met dat enigszins hoog getimbreerde, wat opgewonden stemgeluid. In zekere zin de ideale directeur voor zo'n kleine school. Brabants informeel. Met een enorm groot hart voor de zaak. Internationale uitwisselingsprogramma's voor mammoetstudierichtingen, bleken onder zijn bewind opeens ook op kruimelopleidingen van toepassing. Uiterst creatief in het toepassen van door Hogeschool of overheid opgelegde regels. Bachelorstudenten waren opeens masterstudenten geworden, want anders was het onderwijs niet bekostigd. Hij gaf ook het vak HadB: Harmonie aan de Beiaard. Hij noemde het steevast: Handigheid aan de Beiaard. En wijdbeens ging hij achter het klavier zitten. Met lef speelde hij, misschien ook wel een beetje met bluff. Het ging hem om de grote beweging. Beneden in de straat moet duidelijk zijn wat je daarboven zit te doen.

Zijn kracht was ook zijn zwakte. Zijn emotionele betrokkenheid bij de beiaardschool maakte hem een gemakkelijke prooi voor regelfetisjisten en koele rekenaars. Confrontaties ging hij niet uit de weg, maar af en toe legde zijn drive het af tegen de letters op het papier. Soms vond men hem maar lastig; hij wilde altijd het onderste uit de kan hebben. Als iets niet naar zijn zin was, liet hij dat overal horen.

Onvermoeibaar leek hij. Steeds energiek. Positief gestemd. Enigszins dwingend was hij ook. Bovenal een strijder voor de goede beiaardzaak. Altijd in de voorhoede. Een markante persoon.

Jacques Maassen overleed vrijdag 27 september in Breda, de stad waar hij ook was geboren én waar hij jarenlang stadsbeiaardier was. Jacques Maassen was directeur van de Nederlandse Beiaardschool Amersfoort van 1984 tot 2005 en mede-oprichter van Beiaardcentrum Nederland, waarvan hij tussen 1991 en 2006 directeur was. De docenten van de Nederlandse Beiaardschool en de medewerkers en bestuursleden van Beiaardcentrum Nederland herdenken hem in grote dankbaarheid.

Frans Haagen  
Gijsbert Kok  
Henk Verhoef

Simeon Bodden  
Mathieu Polak  
Gea van Veen

Els Kaars  
Bauke Reitsma  
Christiaan Winter